



Zondag 26 september 2021

WWW.PWZZ.NL

Pastores:

Sandra Hermanus-Schröder

T (079) 888 02 34

M 06 21 52 58 68

E scbhermanus@gmail.com

Beschikbaar op: dinsdag en donderdag

Wil Bettenhausen-Baak

T (079) 361 33 65

M 06 17 16 26 19

E wil.bettenhausen@gmail.com

(waarneming pastoraat)

Ds. Marjan Zebregs

M 06 28 10 33 71

E m.zebregs@protestantsekerk.nl

Beschikbaar op: dinsdag

Hartelijk welkom bij de fysieke en/of [online viering](#) van onze wijkgemeente.

Bij de dienst

Goedendag, fijn om bij u voor te gaan! Het is de eerste keer voor mij in uw gemeente. Voor ik dominee werd, ruim 4 jaar geleden, heb ik wel een tijd in Zoetermeer gewerkt, als docent aan het MBO Rijnland. Inmiddels ben ik predikant voor migranten. Ik doe mijn werk als predikant namens de kerk voor stichting Geloofsinsburgering. Ik voel me als een vis in het water tussen al de verschillende culturen van de migranten waar ik mee op mag trekken. Het is mooi over grenzen heen elkaar te ontmoeten en geloof en leven te delen. Vanmorgen preek ik over een thema wat daar op aansluit: hoe kan je elkaar helpen om te blijven geloven? We gaan daar over in gesprek aan de hand van een verhaal van Elisa.

Versoepelingen vanaf zondag 26 september

Geef elkaar de ruimte

Het demissionaire kabinet heeft laten weten dat Nederland vanaf 25 september de verplichte 1,5 meter maatregel zal loslaten. Dit is een grote stap vooruit, want wat hebben we elkaar gemist, ook in de kerk! In deze nieuwsbrief nemen we u mee in de stappen die we in de komende weken willen zetten om elkaar weer in grotere getale te kunnen ontmoeten.

Vanaf 25 september

Het loslaten van de 1,5 meter maatregel brengt besmettingsrisico's met zich mee stelt het Outbreak Management Team (OMT), de deskundigen die de overheid adviseren. Om te voorkomen dat te veel kwetsbare personen ziek worden, wil de regering op meer plaatsen een coronatoegangsbewijs verplicht stellen.

Geldt dit ook voor de kerk?

Iedereen is welkom in de kerk. Mensen wel of niet toelaten op basis van een test- of vaccinatiebewijs past niet goed bij de essentie van kerk-zijn. De kerkenraad heeft daarom besloten niet over te gaan tot het vragen van toegangsbewijzen.

Daarnaast hebben wij ook de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met elkaar om te gaan en in het bijzonder met hen die kwetsbaar zijn. De kerkenraad heeft hierin een zorgvuldige afweging gemaakt.

Verdere aanpak

De kerk wordt verdeeld in twee vakken.

Vak A "Afstand" blijft op 1.5 meter staan.

Dit vak is bijvoorbeeld bedoeld voor mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die om een andere reden liever nog wat meer afstand houden. In dit vak worden mensen geplaatst, waarbij 1,5 meter tussenruimte wordt aangehouden.

Vak B "Bij elkaar" wordt aangevuld met meer stoelen om meer mensen te kunnen plaatsen. De bedoeling is dat hier de 1,5 meter zal worden losgelaten. In dit vak kan daarom iedereen zijn of haar eigen plaats uitkiezen.

Let op: het kan zijn dat ook mensen zonder een vaccin in vak B plaatsnemen. Als dit voor u lastig is, kunt u er beter voor kiezen in vak A plaats te nemen.

Wij doen hierbij uitdrukkelijk een moreel beroep op u:

1. laat alstublieft de ruimte beschikbaar voor hen die deze nodig hebben; maar ook;
2. het wordt erg op prijs gesteld als u in de kerk uw verantwoordelijkheid neemt tot het houden van afstand als u zich niet wilt of kunt laten vaccineren;
3. blijf als u corona-gerelateerde klachten heeft thuis.

Aanmelden voor de kerkdienst

De komende weken zullen wij nog blijven werken met het aanmeldsysteem zoals we dit inmiddels gewend zijn.

Bezoeken van de kerkdienst

De basisregels blijven nog steeds gelden:

1. was vaak en goed uw handen; bij binnenkomst in de kerk bent u in de gelegenheid uw handen te ontsmetten;
2. geen handen schudden;
3. hoesten en niezen in de elleboog;
4. thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD!
5. zorgen voor ventilatie in binnenruimtes.

Bij de ingang naar de kerkzaal kunt u aangeven of u voor vak A of vak B kiest bij de coördinator die daar aanwezig is. Als u zich aanmeldt voor vak A dan zal de coördinator met u meelopen en uw plaats aanwijzen. Houdt u zich alstublieft aan deze aanwijzingen!

Heeft u zich aangemeld voor vak B, dan kunt u in dit vak uw plaats uitzoeken.

Kerk door de week – geef elkaar de ruimte en ventileer!

De bovenstaande basisregels bij het bezoeken van de kerkdienst gelden ook voor deze activiteiten. Denk goed aan het vooraf en achteraf sluiten van ramen en deuren. Ook tijdens de activiteit is het belangrijk elkaar de ruimte te geven. Sommigen zullen juist 1,5m afstand fijn vinden, anderen zullen dit laten vallen. Spreek dit telkens goed met elkaar af.

De leidinggevende/coördinator van de activiteit krijgt de verantwoordelijkheid voor:

1. het erop toe zien dat er goed geventileerd wordt;
2. dat er bij de start van de activiteit met de mensen een afspraak is gemaakt over het elkaar ruimte geven;

3. Het zoeken van een grotere ruimte, dan wel z.s.m. opsplitsen van de groep als er teveel mensen in een ruimte zijn. Ongeveer 75% van de ruimte mag worden benut.

Tenslotte

Wij hopen u allen binnenkort weer te ontmoeten. Heeft u vragen, tips of zorgen naar aanleiding van het bovenstaande bericht, deelt u deze dan met ons.

voorzitter@pwzz.nl

Welkom in de kerk - graag reserveren

Fijn om elkaar weer te zien in de kerkdienst, al is het nog op anderhalve meter afstand. Iedereen is in principe welkom, maar u bent zeker van een plaats als u zich heeft opgegeven en tijds in de kerk bent. Er is namelijk per kerkgebouw een aantal bezoekers, dat niet mag worden overschreden en namen worden nog genoteerd. Hieronder vindt u voor 4 weken de links om zich aan te kunnen melden.

- Zondag 26 september is de live viering in de Pelgrimskerk, u kunt zich d.m.v. de volgende link opgeven: <https://pwzz.nl/reserveren.php?id=338>
- Op zondag 3 oktober is de live viering in De Oase, u kunt zich d.m.v. de volgende link opgeven: <https://pwzz.nl/reserveren.php?id=342>
- Op zondag 10 oktober is de live viering in De Regenboog, u kunt zich d.m.v. de volgende link opgeven: <https://pwzz.nl/reserveren.php?id=344>
- Zondag 17 oktober is de live viering in de Pelgrimskerk, u kunt zich d.m.v. de volgende link opgeven: <https://pwzz.nl/reserveren.php?id=348>
- Op zondag 24 oktober is de live viering in De Oase, u kunt zich d.m.v. de volgende link opgeven: <https://pwzz.nl/reserveren.php?id=351>

Als u op één van de bovenstaande links klikt dan komt u direct in het reserveringsformulier. Als u een emailadres invult krijgt u een bevestigingsmail op uw ingevulde emailadres.

Als dit voor u te moeilijk is kunt u zich ook telefonisch aanmelden bij Willem van Lonkhuyzen M 06 20 97 81 86 (graag tussen 19.00-21.00 uur) of bij Douwe Klaucke M 06 81 11 32 77; T (079) 316 80 00. De mensen die meewerken aan de dienst, dienen zich zelf op te geven.

Willem van Lonkhuyzen

Kerkdienst online deze zondag

(enne, met video werken is leuk)

Het najaar is begonnen. Tot het einde van dit jaar worden vieringen op zondag live gehouden, afwisselend in de Pelgrimskerk, de Oase of de Regenboog.

Met de nieuwe apparatuur willen wij de diensten live uitzenden via ons kanaal op [YouTube](https://www.youtube.com). Later terugkijken kan ook. Voor als er iets mis gaat met de verbinding, maken we een video opname. Die kan dan op zondagmiddag op YouTube gezet worden. Van de dienst in de Pelgrimskerk op zondag 26 september om 10:00 uur zal Jan de Geus de live uitzending verzorgen. Daarnaast wordt het geluid van de dienst zondag live uitgezonden via Kerkomroep. Het is niet nodig om in te loggen. Later terugluisteren kan natuurlijk ook.

Op deze manier willen wij het mogelijk maken om dit najaar alle diensten, in Pelgrimskerk, Oase of Regenboog met beeld en geluid te volgen.

Met wat meer handen zou het werk hiervoor lichter zijn. Meedoen? Kom eens kijken in een dienst. Neem even contact met mij op.

Jan Jonker (jkjonker@gmail.com of 06 12 07 38 65)

Kerkdiensten

Het was een mooie en feestelijke startzondag vorige week, waarbij we niet alleen samen de Maaltijd van de Heer mochten vieren, maar na afloop ook met elkaar geluncht hebben.

Fijn dat zoveel mensen aanwezig waren. Samen konden we kijken naar de vele activiteiten die in onze gemeente gedaan worden via een power point presentatie. Het was jammer dat niet iedereen aanwezig kon zijn, omdat er binnen de toen nog geldende maatregelen, geen plek meer was. Op de website www.pwzz.nl kunt u de power point presentatie alsnog bekijken.

Afscheidsdiensten

We gaan iets nieuws beginnen. Dat is het motto waarmee we de toekomst in gaan. Maar er moet ook iets afgesloten worden.

De wijkkerkenraad heeft ingestemd met het voorstel van de werkgroep Vieren om de slotdiensten in de Pelgrimskerk, De Oase en De Regenboog vanaf eind januari te houden, waarna we half februari definitief overgaan tot kerken in De Regenboog. U zult hier nog meer over horen.

Om goed af te kunnen sluiten vragen wij u om mee te denken: wat vindt u belangrijk om mee te nemen vanuit de Pelgrimskerk en De Oase, of om te behouden in De Regenboog.

Dat kan om materiele zaken gaan, zoals meubilair, een schilderij etc, maar ook om bepaalde gebruiken of tradities.

Vanaf volgende week staat er in iedere kerk een doos waarin u uw suggesties kunt plaatsen. U kunt ze ook mailen naar voorzitter@pwzz.nl

Ook suggesties voor de slotdiensten zijn van harte welkom. En uiteraard is iedere bijdrage welkom.

Dus wilt u meewerken aan de voorbereiding, laat het weten!

Beppie van der Plas

Voorzitter Protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Zuid

Ontmoetingsmiddag bij de Pelgrimskerk



Omdat het nu in beperkte mate kan, willen we op een aantal woensdagmiddagen de gelegenheid bieden om elkaar bij een kop koffie of thee weer te ontmoeten.

Voorlopig is op **29 september** om **14.30 uur** de deur van 't Centrum open. Er is een mogelijkheid om u te laten ophalen en terugbrengen.

Opgave kan bij:

- Douwe Klaucke;
M 06 81 11 32 77;
T (079) 316 80 00;
E douwe@klaucke.net of bij:
- Janny de Zeeuw;
M 06 51 41 45 69;
E jannydezeeuw@hotmail.com of bij:
- Marijke Vis; T (079) 361 54 64;
E marijke.m.vis@gmail.com

Reis naar binnen, meditatie vanuit De Pelgrim



Vanaf dinsdag 28 september 2021 gaan beginnen we met een nieuwe serie meditaties. Op 28 september mediteren we met teksten van Haemin Sunim, een boeddhistische monnik die zich ook verbonden voelde met Taïze.

We beginnen altijd met een korte inleidende meditatie om bij onszelf te komen, waarna we, in dit geval, over gaan op de teksten van Sunim.

We komen bij elkaar in de consistorie van de Pelgrimskerk. De bijeenkomst is van 13.30 tot 15.00 uur. Daarna is er thee en ontmoeting.

We vragen je, als je wilt komen, om je op te geven bij een van ons, dan houden we rekening met de inrichting van de ruimte wat betreft het aantal deelnemers. Het richtbedrag is 5 euro.

Begeleiding: Marga Schipper (T (079) 361 34 03, [E marga.boven@ziggo.nl](mailto:marga.boven@ziggo.nl)) en Joke den Hertog (T (079) 331 58 55, [E f2hjfdenhert@hetnet.nl](mailto:f2hjfdenhert@hetnet.nl))

UW KONINKRIJK KOME ... concreet vlog

Vorige week zondag begon de Vredesweek 2021. Op de vraag wat vrede en in het bijzonder de bede: Uw Koninkrijk kome ... concreet kan betekenen, heeft Klaas van Doeland zijn gedachten gedeeld in een vlog. Zijn vlog is te vinden op ons YouTube kanaal. Vindt u of vind jij het ook een idee om uw en jouw concrete voorstellen over deze bede te delen? App of mail me. Dan maken we een afspraak en wie weet, is uw of jouw vlog een volgende keer te zien!

Bevestiging tot predikant met bijzondere opdracht voor Cardia Floriadehof

Op DV 8 oktober 2021 hoop ik - Sandra Hermanus-Schröder - bevestigd te worden als predikant met bijzondere opdracht voor Cardia Floriadehof. Omdat de opdracht geldt voor de bewoners, mantelzorgers en collega's van dit huis is, is de uitnodiging om aanwezig aan hen gericht. De vrijdag is de dag dat we in Floriadehof woonkamervieringen houden, en daarom is voor die dag gekozen. Ik kan me voorstellen dat u of jij het ook fijn vindt om er iets van mee te maken. Er is een livestream, te zien via ons YouTube kanaal (vrijdag 8 oktober 14.00 uur). Uw gebeden voor onze bewoners, mantelzorgers en collega's en voor allen in verpleeghuizen en Woon & Zorg centra wordt zeer gewaardeerd.

Gesprekskring: vrij - denken

De Visienota Van U is de toekomst geeft aan dat onze kerk een mozaïek van kerkplekken wil zijn. Is er dan in onze kerk ook plaats voor ultieme vrijdenkers? Jazeker! Aan de hand van (eigen meegebrachte) prikkelende artikelen, boeken, kunstwerken, liederen, muziek of opiniestukken over kerk & samenleving gaan we de dialoog aan en ontdekken we – gaandeweg – waar we uitkomen. De dialoog is o.l.v. Sandra Hermanus-Schröder. In oktober 2020 - juni 2021, elke 1^{ste} woensdag van de maand, 19.30-21.00 uur. Meer info en opgeven vòòr 30 september: **M** 06 21 52 58 68, [E scbhermanus@gmail.com](mailto:scbhermanus@gmail.com)

Bloemschikken en Symbolisch

bloemschikken

Beide activiteiten zijn inspirerende manieren in het leven om plezier te hebben.

Bij symbolisch bloemschikken gaat het er om een door jouzelf gekozen thema te verbeelden.

Maar je kan dus ook gewoon een stukje maken wat je mooi vind zonder thema.

Kies maar je aanspreekt.

Daarom volgend jaar vier bijeenkomsten om daar gezamenlijk mee bezig te zijn.

Neem zelf bloemen en groen mee evenals een schaal of vaas en materiaal zoals oase, ijzerdraad en een tang In verband met corona is ruime afstand nodig en deelname is dus niet onbeperkt

- Plaats: De Oase
- Data: Woensdag 6-10-2021 en 3-11-2021
Woensdag 26-01-22 en 30-03-2022
- Tijd: 19.30 uur
- Kosten: € 2,50 incl. koffie en thee
- Info: Marja van Andel T (079) 321 44 92
- Opgave: Marja van Andel: [E andel40@zonnet.nl](mailto:andel40@zonnet.nl)

Lees- en gesprekskring: veelkleurige Jezus

De Visienota Van U is de toekomst opent met de eerste stap: leven van genade. Genade en Jezus, zij horen bij elkaar. Maar wie is Jezus? En: hoe wordt er over Hem gedacht? Aan de hand van deze vier boeken: Flusser, David. (2001). Jezus. Een joodse visie, Beek, dr. A. van de (1998). Jezus Kurios. De Christologie als hart van de theologie, Kranenburg, Reender. (2004). De wonderbaarlijke avonturen van Jezus van Nazaret. Over de waarde van 'hervonden manuscripten' en 'nieuwe openbaringen' en Brinkman, Martien. (2007). De niet-westerse Jezus. Jezus als bodhisattva, avatara, goeroe, profeet, voorouder en genezer. gaan we daarover in gesprek. Inleider: Sandra Hermanus-Schröder, theoloog en predikant met bijzondere opdracht. In oktober 2020 - juni 2021, elke 2^{de} woensdag van de maand, 19.30-21.00 uur. Meer info en opgeven vòòr 30 september: **M** 06 21 52 58 68, [E scbhermanus@gmail.com](mailto:scbhermanus@gmail.com)

4 oktober - Eet-geen-dierendag - maaltijd en viering

Dierendag is een belangrijke dag in het Nederlandse jaar. Menig huisdier wordt op 4 oktober extra in de watten gelegd en mag op een extra traktatie of verwennen rekenen. In de katholieke kerk wordt op deze dag de dag van de heilige Franciscus gevierd. Hij staat erom bekend, dat hij met de dieren sprak omdat zij als onze medeschepselen onze liefde en aandacht verdienen als individu. Van harte uitgenodigd voor een gezamenlijke maaltijd (puur plantaardig) en aansluitende viering, waarin we onze dieren zullen zegenen! Dit kan live of je neemt een foto mee. Daarnaast zullen we aan alle dieren denken met wie wij onze adem delen. *Wil je meekoken aan de maaltijd en daarbij direct wat leren over de plantaardige keuken? Dan kun je dat opgeven. Anja verheugt zich op je.*

Klavervier:

Dinsdag 28-9 samen eten en elke week meeneem-maaltijden

De klaverviermaaltijden waren voor "coronatijd" op de laatste dinsdag van de maand. Sinds enige maanden serveren we op dinsdagmiddag afhaal-maaltijden.

We willen komende dinsdag, 28 september, de draad weer oppakken om samen te eten. Om 17:30 uur in De Oase. **Eet mee, geef je voor maandag 18:00 uur op:** Bel Ria van Dam: **M** 06 49 85 45 26; Corrie Smits: **T** (079) 321 33 13; of via een e-mail bericht naar zwovandepor@gmail.com. Er is een driegangenu-menu, We staan stil bij het werk van Zending en Werelddiaconaat en juist bij de Griekse vluchtelingen-kinderen.

Voor wie daar de voorkeur aan geeft, zijn de afhaalmaaltijden er zoals gebruikelijk tussen 16.30 en 17.30 uur. De afhaal-maaltijden op dinsdag blijven elke dinsdagmiddag uitgedeeld.

Elke laatste dinsdag van de maand is er **OOK** een gezamenlijke maaltijd in De Oase. De opbrengst van beide maaltijden is voor vluchtelingenkinderen in Griekenland, ons Jaarproject. Geniet ervan en doe wat voor een ander.

(Werkgroep ZWO)

Noteer in uw agenda:

Actie rondom Wereldvoedseldag

Het is 16 oktober Wereldvoedseldag. In het kader van ons diaconale jaarproject wordt op donderdagavond 14 oktober een Wereldmaaltijd gehouden in De Regenboog. Het belooft een boeiende bijeenkomst te worden. Noteer alvast in uw agenda. Meer informatie volgt.

Gezocht collectanten voor huis-aan-huis-collecte 22 t/m 27 november 2021

Van 22 tot 27 november organiseert Kerk in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Om deze collecte ook in Zoetermeer tot een succes te maken zoeken we collectanten.

Doet u mee?



We geven hiermee ook handen en voeten aan ons jaarproject van Diaconie en ZWO, dat hierover gaat. In Griekse vluchtelingenkampen verblijven duizenden kinderen. Ze zijn hier, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar een veilige plek. Zij verblijven daar onder erbarmelijke omstandigheden, wachtend op asiel. En misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid. Wij gunnen hen een beter leven! Wilt u als collectant meewerken aan de huis-aan-huiscollecte of wilt u nadere informatie? Neem dan contact op met één van de collectecoördinatoren: Marius Cusell (**M** 06 21 68 19 88, **E** marius.cusell@hetnet.nl), Wout van Goeverden (**T** (079) 352 18 29, **E** vangoeverden@casema.nl), Tineke Blankespoor (**T** (079) 321 21 64, **E** mcblankespoor@casema.nl) of via e-mail zwovandepor@gmail.com. Het gaat om 2 tot 4 uur van uw tijd, alleen of samen met iemand. Je hoeft niet bij een kerk betrokken te zijn om mee te doen. Zie eens het filmpje <https://youtu.be/tmFT72iVbUc> of de website: www.kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte

(Diaconie/Werkgroep ZWO)

Mini Alpe d'HuZes in Zoetermeer

Anton Bood uit De Oase zet zich al jaren in voor mensen die kanker hebben door voor hen te fietsen en door zijn vrijwilligers werk in het Hospice.

De echte Alpe d'HuZes in Frankrijk ging in 2020 en 2021 niet door omdat er Corona was, en zou op 25 september als nog gefietst worden, helaas weer de Corona.

Daarom organiseren deelnemers alternatieven in Nederland, zo ook Anton dus.

Hij bedacht een knooppunten route in het Balijbos en het Westerpark van 13,8 km, de afstand van de echte Alpe d'HuZes, men kan die afstand 1x of 6x fietsen.

Men kan op een racefiets, gewone fiets, E-bike, hardlopend of wandelend meedoen.

De start is bij knooppunt 1, t.h.v. Gaasterland 3, op 25 september van 8.00 tot 10.00 uur.

De deelname is vrijblijvend € 5,00 euro, geld wat gaat naar de echte Alpe d'HuZes op 2 juni 2022 als Anton weer mee doet.

Inzamelingsactie voor Kerk in Actie

Postzegels, alle soorten kaarten, ansicht- en geboorte-kaarten, oude mobieltjes, lege cartridges, buitenlands geld en al het oude Nederlandse munt- en briefgeld.

Wij zamelen dit alles in voor het zendingswerk van Kerk in Actie in Utrecht en de GZB (Gereformeerde Zendingsbond). Alle door mij ingezamelde goederen gaan naar Utrecht. Vrijwilligers daar sorteren de postzegels en kaarten met veel zorg, kennis en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de postzegels via verkoopadressen in Nederland en nationale en internationale beurzen. De ansicht- en geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op beurzen en bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats. Momenteel is er nog handel in dubbele kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind en Stichting Kinderpostzegels.

Er wordt verkocht aan banken, handelaars en verzamelaars,

Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Lege toners en cartridges kunnen opnieuw gevuld worden. Via het inzamelprogramma van het bedrijf Eeko, ontvangt Kerk in Actie voor veel ingeleverde telefoons of cartridges een vergoeding.

Waar kunt u inleveren?

In de meeste gevallen lopen deze acties via plaatselijke kerken. Ook in De Oase staat direct achter de hoofdingang links een grote ton waar alles ingedaan kan worden. U kunt ook Peter Lemmers bellen en vragen of hij deze artikelen bij u wil komen ophalen, een afspraak hier voor is snel gemaakt.

Het telefoonnummer van Peter is (079) 351 47 19.

Wat heeft het opgeleverd. In 2020 was de opbrengst € 24.625,90 (€ 18.691,00 via postzegels en ansichtkaarten, € 824,90 via mobieltjes en cartridges, € 110,00 via muntgeld en diversen). Met de opbrengst kunnen Kerk in Actie en de GZB weer veel mensen ondersteunen.

Beste meisjes, jongens en (groot)ouders

Nu de vakantie voorbij is, gaan de crèche en de kindernevendienst weer beginnen.

Alle kinderen van 0-12 jaar zijn welkom in het kerkgebouw waar de eredienst die zondag wordt gehouden. Graag even bij uw opgave voor de dienst vermelden dat er kinderen mee komen naar de kerk. Van harte welkom!

*De leid(st)ers van de crèche en de kindernevendienst
PWZZ*

Collectes 26 september

1^{ste} Collecte: Kerk in Actie (zending) – Joodse en Palestijnse kinderen (Vredesweek)..

2^{de} Collecte: Kerk

1^{ste} en 2^{de} collecte: **NL66 RABO 0373 7129 01**,
t.n.v. Diaconie PGZ Oase o.v.v. het doel van de collecte

Bij de 1^{ste} collecte:

Israël/Palestina - Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen



In het kader van de Vredesweek wordt gecollecteerd voor een project dat een einde wil maken aan negatieve stereotypen tussen Joodse en Palestijnse kinderen door hen met elkaar in contact te brengen. Een klein begin naar meer vrede.

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. Ze zien elkaar eerder als 'bezetter' of 'terrorist' dan als medemens. Het ontmoetingsprogramma van het Rossing Center wil aan deze negatieve stereotypen een einde maken. Kinderen van Joodse en Palestijnse scholen bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Belangrijk voor de kinderen zelf, maar ook voor de hele samenleving. Het geeft hoop voor de toekomst! Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Israël/Palestina en wereldwijd. Doet u mee? Van harte aanbevolen.

Orde van dienst 26 september 2021

- Kerk: Pelgrimskerk
- Voorganger: Mw. Ds. E.L. van Schie-Hofman
- Ouderling: Gerda Vooijs
- Diakenen: Marijke Vis
- Organist: Hans Jansen
- Lector: Joke Westerhof
- Kindernevendienst: Jeroen van Smeden
- Kostert: Ger Roos
- 1^{ste} Collecte: Zending: Israël/Palestina – Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen
- 2^{de} Collecte: Werkwerk
- Opname/Live Stream: Jan de Geus

VOORBEREIDING

Orgelspel

Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s)

Welkom door ouderling van dienst

Aanvangslied: 'Evenals een moede hinde'
Psalm 42 vers 1 en 7 (NLB)

Stilte

Bemoediging en groet

Kyriëgebed

Glorialied: 'Groot is uw trouw o Heer'
Lied 885 vers 1 en 2 (NLB)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de heilige Geest

1^{ste} Schriftlezing: 2 Koningen 4: 25 - 30

2^{de} Schriftlezing: Hebrëen 4: 15 en 16

Zingen: 'Wees stil en weet: Ik ben uw God'
Lied 887 vers 1, 2 en 3 (NLB)

Verkondiging

Kort meditatief orgelspel

Zingen: 'Neem mijn leven, laat het, Heer'
Lied 912 vers 1 t/m 6 (NLB)

DIENST VAN HET ANTWOORD

Inzameling van de gaven

Gebeden

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Slotlied: 'Vervuld van uw zegen'
Lied 425 (NLB)

Zegen

Gezongen amen

Rondom De Pelgrimskerk

Bloemengroet

Deze week gaan de bloemen namens de Pelgrimskerk-gemeente als een hartelijke groet en felicitatie naar zr. A. van der Kleij-Toet.

Wij wensen haar Gods Zegen toe en nog goede jaren met allen die haar lief zijn.

CvdT

Jarigen 70+ 26 september - 2 oktober

29 september

Mevr. A. Klaassen

30 september

Mevr. D.C. van Ginhoven-Meerbeek

3 oktober

Mevr. M. Stoffer-v.d. Klooster

Rondom De Oase

Bloemengroet

Namens de Oase geloofsgemeenschap gaan de bloemen deze week met een hartelijke groet naar de fam. J. Tanja.

Verjaardagen 80+

Komende week hopen:

Op zondag 26 september:

Dhr. J. Voorstuijs (84 jaar)

Mevr. C. Potman-Tuitel (80 jaar)

Op dinsdag 28 september:

Mevr. R. Leideman-Braamskamp (83 jaar)

Op woensdag 29 september:

Dhr. J. van Eekelen (83 jaar)

Op donderdag 30 september:

Dhr. J. Groenendijk (80 jaar)

Op zaterdag 2 oktober:

Mevr. G.P. Pettinga-van Hooven (85 jaar)

hun verjaardag 80+ te vieren.

We wensen hen een fijne en gezegende dag toe.

Bericht van overlijden

Op 23 september 2021 is onverwacht overleden ons gemeentelid de heer H.F. (Henry) Sijtsma op de leeftijd van 81 jaar.

De afscheidsdienst in De Oase is op woensdag 29 september met na afloop de gelegenheid om te condoleren.

We bidden om de troostende en bemoedigende aanwezigheid van God en mensen voor mevrouw M.A. (Ria) Sijtsma-Drexlage en naaste familie.

Ds. Marjan Zebregs

Rondom De Regenboog

Bloemengroet

De bloemen gaan als groet en bemoediging namens de Regenbooggemeente naar Joke van der Reijden, Bergmanstrook 45, kamer 235

Verjaardagen 80+

Dhr. Rikus Paas wordt op 28 september 82 jaar.

Mevr. Miep van der Beek-Harmsen wordt op 30 september 93 jaar.

Mevr. Willemijn Oskam-Huurman wordt op 1 oktober 80 jaar.

Allen van harte gefeliciteerd!!

Meeleven

Het echtpaar Raaphorst-van Leeuwen is op 6 oktober 55 jaar getrouwd, Hans en Ria Raaphorst

Soos 60+

De soosleden 60+ van de Regenboog komen weer bij elkaar op maandag, 4 oktober aanstaande in kerkelijk centrum 'De Regenboog' van 14.00-16.00 uur.

Het onderwerp op deze middag zal zijn: 'Kleine Zoetermeerse geschiedenissen'.

Gasten zijn altijd welkom (€ 3,00 per middag).

Wij kijken samen uit naar een gezellige en informatieve bijeenkomst.

Marianne Brouwers, T (079) 888 84 99

Inloophuis

A.s. vrijdag is er weer inloophuis tussen 10.00 en 13.00 uur.

U bent van harte welkom voor een kopje koffie en een praatje.

Om 11.30 uur is de middagpauzedienst. De voorganger is Petra Vossegat en de muziek wordt verzorgd door Jan van Vliet.

Daarna is er soep en een broodje.

Vakantie Wil Bettenhausen

Tot 3 oktober ben ik op reis. Voor pastorale zaken kunt u terecht bij Sandra Hermanus-Schröder.

Niet vergeten!

Gezocht collectanten voor huis-aan-huiscollecte 22 t/m 27 november 2021

Zie het bericht hierover eerder in deze Nieuwsbrief.



Redactie nieuwsbrief PWZZ

Algemene kopij en kopij vanuit de Pelgrimkerk, De Oase en De Regenboog kunt u sturen naar:

nieuwsbrief@pwzz.nl

Voor de Nieuwsbrief van zondag 3 oktober kopij **uiterlijk woensdag 29 september voor 18.00 uur**